

Het leven van Andre le Loux 1947-heden



Hoofdstuk1. Krullenkop, Linkspoot, Loederpoep, Loetje of Pietje

Op 27 mei 1947 ben ik geboren, het vijfde kind van Frans le Loux en Jo van Veen. Het was een hele warme zomer, daar heb ik mijn moeder heel vaak over gehoord, "Wat was het warm, ontzettend warm".



Ik had twee oudere zussen, en twee oudere broers, Leny, Thea, Frans en Hans. Eigenlijk was ik het zesde kind, want voor mijn broer Frans was er nog een broertje die slechts vijf maanden oud, was overleden.

Mijn broers pestten mij daar ook wel eens mee, jij heet eigenlijk Pietje, die naam hadden ze voor jou bedacht, en mijn vader noemde mij ook wel eens zo.

Mijn vader was voor de tweede keer getrouwd, mijn oudste zus had een andere moeder die al snel na haar geboorte kwam te overlijden.

We woonden op het Hogeland, Pieter Bothstraat 29.

En in mijn herinnering, wat hebben we het gezellig gehad.

Ik had in de eerste jaren witte krullen en mijn moeder was trots op mij.



Ik was een nakomertje, tenminste zo werd dat gezegd, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het toch iets anders zat.

Mijn vader was in de oorlog opgepakt en via Kamp Vught werd hij te werk gesteld in het Oosten van Duitsland en heeft ook nog in concentratiekamp Sachsenhausen gezeten en kwam pas na de oorlog terug. Dus van een nakomertje was eigenlijk geen sprake.

Zoals vrijwel iedereen heb ik geen herinnering aan die eerste jaren. Uit een foto blijkt dat toen ik goed een jaar oud was, mijn moeder en ik op het strand van Scheveningen zijn geweest.



Mijn herinneringen beginnen toen ik vier jaar oud was, ik kon niet naar de kleuterschool op het Hogeland, er was geen plek, dus zat ik op de Montessori kleuterschool aan de Oldenzaalsestraat, tegenwoordig de Heurne. Ik weet nog heel goed dat we daar van die hele grote blokken hadden om mee te spelen, enerzijds een hele ervaring, maar er werd ook wel eens mee gegoid, en dan waren die grote blokken minder prettig. Ook had ik een vriendje die in de Stadsgravenstraat woonde, vlakbij school.

Ik kan me goed herinneren dat ik lopend van school naar huis moest, maar ook nog dat ik dikwijls bij iemand achterop de fiets

mee kon rijden, o.a. met mijn oudste zus en het buurmeisje van Hofman.

Na de vakantie kon ik naar de kleuterschool aan de Pastoor Geertmanstraat, dat konden we lopend af, en daar trok ik veel op met Tonny Janssen en Guusje Vaanholt. Op de bijgaande foto laten we trots ons vlechtwerk zien.



En zoals je ook kunt zien, mijn haar is al een stuk donkerder, maar de krullen zitten er nog in, dus Krullenkop werd heel vaak geroepen.



De lagere schoolleeftijd.

Toen ik zes jaar was kwam ik op de Alphonsusschool terecht, als ik me goed herinner, had ik juffrouw Bosma. Daar werd ik gelijk verliefd op. Ze woonde aan de Palembangstraat en ik ging er na school nog wel eens naar toe. In die eerste klas speelden we met de leerlingen Sneeuwwitje en de zeven dwergen en ik mocht daar de Prins spelen.

Wordt vervolgd.